



JAARVERSLAG 2019

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	1
Missie & Visie	
Activiteiten	2
Bestuur & Financieel overzicht 2019	15
Nawoord	17
Extraatje	18

VOORWOORD

Met vreugde en dankbaarheid

Met vreugde presenteert Vegan Church (VC) haar vijfde jaarverslag. In het jaar 2019 hebben we op allerlei manieren aan onze missie en visie vorm en inhoud gegeven. We zijn dankbaar voor alles wat we mochten doen en voor allen die met ons samenwerken.

Krachten bundelen

We hebben onze krachten gebundeld door in onze samenleving in de huidige tijd een helder geluid te laten horen. We weten ons geïnspireerd en geroepen door onze Heer Jezus Christus, de Levende Die Zichzelf gaf voor de verzoening van de mensheid en de verlossing van de schepping. Dat betekent dan ook: concrete keuzes maken voor ons dagelijkse leven. Voor een positieve vegan lifestyle! Hoe? Je leest het in dit jaarverslag.



MISSIE & VISIE

Ook in het jaar 2019 is dit onze missie & visie

Vegan christenen: geloof & vegan lifestyle

Vegan Church biedt vegan christenen de mogelijkheid om hun geloof en vegan lifestyle met elkaar te verbinden.

Ontmoetingen & kosmocentrische Bijbelse visie

Het is ons verlangen om christenen die vegan zijn bij elkaar te brengen, hen te bemoedigen en te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie. Gods liefde voor de hele schepping staat hierbij centraal.

Kerken en gemeenten & Gods liefde voor alles wat leeft

Ook willen we kerken en gemeenten inspireren om met een frisse blik open te staan voor het rentmeesterschap zoals God dit aan de mensheid heeft opgedragen en om Gods liefde voor **alles** wat leeft te delen met elkaar.

VC richt zich op verschillende aandachtsgebieden

Onze doelstelling voor 2019-2020 is hiervoor leidend (Beleidsplan 2019-2020)

1.1.1. Doelstelling

De komende twee jaren staan in het teken van het **informer en inspireren van christenen met betrekking tot vegan lifestyle**.

DOELGROEP: CHRISTENEN

VC wil de christelijke wereld bereiken. Dit doet VC door Gods liefde voor heel Zijn schepping te thematiseren. Waar? Daar waar christenen samenkomen.

Te denken valt aan bijeenkomsten van een geloofsgemeenschap (gemeente, kerk, pioniersplek), politieke partij, educatieve, welzijns- of zorginstelling, (studenten)-vereniging, en op conferenties, festivals of toogdagen.



VC nodigt christenen uit om als kinderen van God concrete stappen te zetten op de weg van vegan lifestyle. Deze uitnodiging is gebaseerd op het geloof in God de Schepper. Het verzoenende verlossende werk van Jezus Christus is ons fundament. De leiding van Gods Heilige Geest in ons moedigt ons aan om de verandering te zijn die VC beoogt.

VC deelt kennis en informatie vanuit Bijbels-theologische inzichten. Voorbeelden uit de kerkgeschiedenis en relevante maatschappelijke bewegingen in de samenleving zijn bronnen van inspiratie.

VC wil op een positieve feitelijke actieve wijze de doelgroep informeren en inspireren. Zo wil VC de ander aansporen om op zoek te gaan naar persoonlijke en naar collectieve haal- en betaalbare keuzes. "Work in progress" is daarom prima!

IN 35 STAPPEN HOE VC IN 2019 CONCREET VORM EN INHOUD HEEFT GEGEVEN AAN DE AANDACHTSGEBIEDEN DOOR MIDDEL VAN ACTIVITEITEN

Enkele activiteiten worden hieronder kort toegelicht

1. VC begint het jaar met een **bijeenkomst van VC Theologen** op **5 januari 2019**. *Het belooft wederom een mooi jaar te worden. Ook dit jaar willen we de logische combinatie van christen-zijn en vegan lifestyle vanuit een Bijbels-theologisch en praktisch perspectief onder de aandacht brengen, maar nog actiever gericht op christelijke geloofsgemeenschappen dan hiervoor. Met de doelstelling van 2019-2020 helder voor ogen beginnen we het jaar dan ook goed. We gaan verder met het proces / project van vertalen en uitleggen van het denken en geloven van Andrew Linzey (in Animal Gospel en Christianity and the rights of animals). We ontsluiten het paradigma van 'het Evangelie voor alle schepselen' (Marcus 16:15 / Kolossenzen 1:23) voor het Nederlandse taalgebied. De eerste bijeenkomst van VC Theologen is daarom aan dit denken en geloven gewijd, ook in aanloop naar de jaarlijkse Ontmoetingsdag in maart.*

VC Theologen 5 januari 2019 | in Utrecht



1. Gespreksronde: waar ben je mee bezig op christen & vegan gebied?
2. Korte inleiding op *Animal Gospel* (1998), hoofdstuk 1 (Sandra)
3. De vijf geloofsartikelen van Andrew:
 - a) Wat betekent elk geloofsartikel voor jou?
 - b) Welke vragen roept elk artikel bij jou op?
4. Theologische reflectie richting/vanuit de dierenrechtenbeweging (Hans)
5. De volgende stap: Ontmoetingsdag (2 maart), hoe nu verder?

Vijf geloofsartikelen | Andrew Linzey (1998), *Animal Gospel*. Hfd. 1 |
wat betekent elk artikel voor jou of welke vragen roept elk artikel bij jou op?

1. **Ten eerste**, voor mij betekent uitkomen en opkomen voor Jezus: *uitkomen en opkomen voor dieren als Gods schepselen, en uitkomen en opkomen tegen alle puur humanistische utilitaire aanspraken over dieren als dingen, grondstoffen, middelen, hier voor ons.*

2. **Ten tweede**, voor mij betekent uitkomen en opkomen voor Jezus: *uitkomen en opkomen voor actief mededogen voor de zwakken, en uitkomen en opkomen tegen het principe dat als je machtig bent en macht hebt, je vanzelfsprekend rechtvaardig bent en het goede doet.*

3. **Ten derde**, voor mij betekent uitkomen en opkomen voor Jezus: *uitkomen en opkomen voor de op-Christus-gelijkende-onschuld van dieren, en uitkomen en opkomen tegen het intrinsieke kwaad van wreedheid.*

4. **Ten vierde**, voor mij betekent uitkomen en opkomen voor Jezus: *uitkomen en opkomen voor een bediening van verzoening voor de hele schepping, en uitkomen en opkomen tegen de machten van duisternis die onder andere worden vertegenwoordigd door de destructiviteit van de menselijke technologie.*

5. **Ten vijfde**, voor mij betekent uitkomen en opkomen voor Jezus: *uitkomen en opkomen voor Gods rechtvaardigheid en de uiteindelijke bevrijding van de hele schepping (bevrijding van slavernij en van chaos en verval), en uitkomen en opkomen tegen de morele hopeloosheid en wanhoop die onze tijd kenmerkt.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. VC houdt een **lezing plus proeverij** in **De Open Hof, gereformeerde kerk in Hendrik-Ido Ambacht** op **26 januari 2019**

Via Zinterest Spijkenisse – VC mocht in 2018 aan een ontmoetingsweekend bijdragen – zijn we uitgenodigd in HI Ambacht. In de pr-folder hebben we ons als volgt aangekondigd: “De Open Hof organiseert samen met Vegan Church een boeiende bijeenkomst. De titel van de bijeenkomst luidt: “Hoe word ik groen- en blauwgelovig met God en m’n winkelmandje?” Vegan Church (geen nieuwe kerk, maar een platform van christenen die plantaardig leven) neemt je mee op een ontdekkingsreis. In een interactieve lezing gevolgd door een smakelijke proeverij c.q. borrel en voor wie wil daarna een maaltijdsoep willen wij ons verhaal met je delen: hoe wij als christenen gekozen hebben voor een groene (en blauwe) lifestyle en hoe gelukkig we hierover zijn.”

Er is een enthousiaste warme belangstelling van zowel binnen als buiten de gemeente. Een ontroerend getuigenis is van een christenvrouw, ver in de 80. Ze vertelt dat ze al jaren plantaardig wil leven en dat het nu echt tijd is, “want als ik het nu niet doe, doe ik het nooit meer”.

3. Op **3 februari 2019** is VC uitgenodigd in de **Protestantse Gemeente Zaandam | De Noorderkerk**, voor themadienst, lezing met proeverij: **Hoe word ik groen- en blauwgelovig, met God en mijn winkelmandje?** Deel 1

Met ds Sjaak Visser had VC in 2018 in het kader van de Zero Waste-Week al een mooie samenwerking. Het smaakte naar meer, en dus is VC ook in 2019 uitgenodigd om in een tweeluik de gemeente te laten ontdekken over christen-zijn en vegan lifestyle.

Tijdens de eerste bijeenkomst doen we in een circuit allerlei ontdekkingen, zoals het zelf uitmeten van de hokken waar varkens in verblijven volgens Beter Leven 1 ster, 2- en 3 sterren. Door zelf enige tijd in zo’n afmeting te staan en te ervaren wat een cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief en esthetisch hoog intelligent medeschepsel gedurende het grootste deel van zijn of haar leven ervaart, was confronterend. Gelukkig hebben we altijd prachtige receptenboeken mee, zodat men daadwerkelijk ziet dat een ommekeer echt haalbaar (en betaalbaar) is.



4. **1 maart**, uitnodiging aanvaard van de **Hogeschool Windesheim | Theologie & Levensbeschouwing (Zwolle) – Atelier, lezing en proeverij**

Tijdens Opwekking 2018 had VC een prachtig gesprek met studenten Theologie & Levensbeschouwing. “Of wij wel eens naar Zwolle konden komen in het kader van het atelier: colleges over vrije onderwerpen op het gebied van geloof en maatschappij”. “Jazeker”, was ons antwoord. En zo hebben we op vrijdagmiddag – na mooi overleg met Marianne, Evert, Els (studenten) en Metsje Krol (docent Theologie & Levensbeschouwing) – met 15 studenten nagedacht over christen-zijn, vegan lifestyle en onze verantwoordelijk als gelovigen in Jezus Christus ten aanzien van Gods schepping, onze voedingskeuze en ons consumentengedrag.



ONTMOETINGS DAG

2 maart 2019 | 10.30u-17.30u

Vegan Church nodigt je van harte uit om **elkaar te ontmoeten**

Ons jaarthema

VEGAN OUTREACH in de christelijke wereld

Spreker

Tobias Leenaert

bekend van zijn boek *How to create a vegan world* (2017)
over: **strategische communicatie met niet-vegans**

Wat kun je verder verwachten?

- lezing over *Dier & Evangelie*
- praktische workshops over zaken die je hart raken
- een sprankelende viering
- en uiteraard heerlijke vegan verwennerijen

Plaats : Pelgrimskerk | Frans Halsstraat 1 | Zoetermeer
Datum : 2 maart 2019
Tijd : 11.00 - 17.30 uur - inloop vanaf 10.30 uur
Info : Sandra Hermanus-Schröder - sandra@veganchurch.nl
Kosten : €10,= (incl. alle consumpties)

Aanmelden en je kaartje bestellen: www.veganchurch.nl/winkel



VEGAN CHURCH

- FLYER VOOR DE ONTMOETINGS DAG 2019 -

5. Het jaarlijkse hoogtepunt: **2 maart - Ontmoetingsdag in Pelgrimskerk & 't Centrum Zoetermeer**, met Sneak Peek van ons boek *Dier & Evangelie*
*Dit jaar is onze focus: **vegan outreach in een christelijke wereld**. In de ochtend heeft Sandra een voorproefje gegeven van het boek waar we druk mee bezig zijn. Een Sneak Peek is uitgedeeld. Op deze manier kregen de deelnemers een idee over "het Evangelie voor alle schepselen". In de middag heeft Tobias Leenaert verteld over strategische communicatie met niet-vegans. "Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend" (uitspraak van de apostel Paulus) zou zo bij Tobias passen. Daarna hebben deelnemers tijdens de workshopronde kunnen oefenen met allerlei vormen van vegan outreach, waaronder: de "Defensive Omnivore Bingo", o.l.v. Marieke Daemen.*
6. **9 maart - Kookworkshop in 't Centrum** achter Pelgrimskerk **Zoetermeer** | afgelast
7. **15 maart - informeel overleg in Rotterdam – coördinator vrijwilligers**
8. **22 en 23 maart – flyeren bij Dolfinarium (Victory Harderwijk en Paasevangelie)**
Drie weken na de ontmoetingsdag hebben we onze focus in de praktijk gebracht, in samenwerking met de organisaties Dierbewustleven en de Vissenbescherming. In Harderwijk hebben we twee



**"En God zag,
dat het goed was"**

Genesis 1:21

WIST U DAT?

- Dolfijnen deel uitmaken van hechte en buitengewoon complexe (familie)groepen en daarbij vriendschappelijke interactie met honderden dieren kunnen onderhouden.
- Tuimelaardolfijnen vaak een leefgebied hebben van meer dan 100 vierkante kilometer, tot zelfs 300 vierkante kilometer.
- De dieren makkelijk zo'n 50-80 kilometer per dag kunnen zwemmen.
- Ze 1.076 kilometer kunnen afleggen in 20 dagen. Ongeveer net zo ver als van Harderwijk naar Warschau hemelsbreed.
- Dolfijnen wel 200 meter diep kunnen duiken. Dieper dan onze Euromast hoog is.
- De dieren een aanzienlijk deel van hun tijd besteden aan het gezamenlijk jagen op levende vis.
- Ze met hun sonar constant hun omgeving met ultrasonische geluiden verkennen.
- Voor dolfijnen in gevangenschap dit allemaal onmogelijk is, en ze dus niet kunnen leven naar hun aard.
- De leef- en bewegingsruimte van dolfijnen - zelfs in de grootste dolfinaria ter wereld - beperkt is tot minder dan 0,000001% van hun normale leefruimte.
- Dolfijnen, net als mensen, over zelfbewustzijn beschikken en bovendien uitermate intelligent zijn.
- Het kale bassin in een dolfinarium op geen enkele manier voldoende uitdagingen biedt om de dieren hun intelligente brein te prikkelen zoals de uitgestrekte en dynamische oceanen waar ze thuishoren dat wel kunnen.
- Dolfijnen in gevangenschap, kortom, ernstig beperkt worden in hun natuurlijk gedrag.
- Ze daardoor regelmatig lijden aan verveling, mentale stress, verlaagde weerstand, apathisch en stereotiep gedrag.
- Je aan de 'glimlach' van een dolfijn niet kunt zien hoe hij zich voelt, omdat dit simpelweg de stand van zijn gezicht is.
- Het Dolfinarium ongewijfeld haar uiterste best doet om de dieren goed te verzorgen, naar de geboden omstandigheden. Alleen de omstandigheden nu juist het probleem zijn.
- In dolfinaria alles tegen de natuur indruist. Immers, hoe groot het bassin ook is, dolfijnen kunnen er nooit lange afstanden zwemmen, nooit grote dieptes duiken, nooit op levende vis jagen, nooit hun belangrijkste zintuig, de sonar, fysisch gebruiken. De dieren worden permanent omringd door (betonnen) bassinwanden en zijn binnen enkele slagen bij de bodem of de andere kant van hun verblijf. Ze groeien op in de emotionele isolatie van een kunstmatig samengestelde, kleine groep dieren, familiebonden die (door kunstmatige inseminatie) ontstaan, worden regelmatig en vaak onnatuurlijk vroeg verbroken. En in de natuur zullen dolfijnen nooit worden blootgesteld aan schallende muziek en de herrie van grote groepen kloppende mensen die hun aandacht vragen.
- Ook organisaties als de Dierenbescherming, World Animal Protection, Sea First en Sea Shepherd zich uitspreken tegen het houden van dolfijnen en andere zeezoogdieren in gevangenschap voor vermaak.
- In India, Costa Rica, Kroatië en Chili het houden van dolfijnen in gevangenschap al is verboden. Andere landen het fokken en vervoeren van dieren aan banden hebben gelegd.
- Steeds meer Nederlanders dolfijnenshows onacceptabel vinden.

• U meer informatie kunt vinden door bijvoorbeeld te kijken op:
www.dolfijnen.nu
dolfinariumvrij.nl/informatie
dolfinariumvrij.nl/opvang-en-rehabilitatie/

dagen met een team van vier mensen bij de ingangen van het Dolfinarium geflyerd. Zo hebben we de bezoekers van Victory Harderwijk gestimuleerd om na te denken over het effect op de dolfijnen van "de theater-belevenis van het vertolken van het hele verhaal", samen met dolfijnen.

9. **24 maart Protestantse Gemeente Zaandam** in de Westerkerk of Bullekerk – **lezing met proeverij, Deel 2**

Het thema van deze lezing is: **Honger de wereld uit**, gehouden door Jos Wietzes. Jos is algemeen bestuurslid van Vegan Church en voorzitter van Plenty Food Nederland. Juist vanwege zijn grote kennis over eerlijke wereldvoedselverdeling heeft Jos uitgebreid kunnen vertellen over de voordelen van een vegan lifestyle.

10. **28 maart in Etten-Leur** – banners bekijken voor **standwerk (o.a. voor Opwekking)**

11. VC is op **10 april** bij **pioniersplek De Pelgrim** in **Zoetermeer** uitgenodigd voor **de lezing**: Hoe word ik groen- en blauwgelovig met God en mijn winkelmandje?

VC heeft voor een twintigtal mensen uitgelegd hoeveel invloed wij – als kinderen van God, consumenten en deel van een geloofsgemeenschap – hebben op het welzijn van de aarde, de dieren en al wat leeft.

Dit CCC-model (rechts) staat in deze serie centraal. Het is mooi dat we ons meer bewust worden van onze identiteit als christen, consument, deel van een geloofsgemeenschap die Jezus belijdt als **HEER EN** dat we een verbinding aangaan tussen die verschillende aspecten van ons zijn. Van de avond is een verslag gemaakt en gepubliceerd in het communicatieorgaan van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, genaamd: *Kerk in Zoetermeer*.



12. **3 mei** | **Bestuursvergadering en interview met Trouw**

13. VC is aanwezig op **8 mei** bij het **Ecologisch college**, georganiseerd door Tear in de **EO-kapel Hilversum**

Veel christelijke organisaties, zoals A Rocha, ChristenUnie, Micha Nederland en vele andere waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Vegan Church vertolkt in deze omgeving een iets anders geluid, dus we waren aanwezig als deelnemers aan de dag, zonder stand, met ons positieve vegan geluid, zoals altijd. Sandra heeft gesproken met vertegenwoordigers van de christelijke organisaties die staan voor duurzaamheid en (ecologische) gerechtigheid, waaronder Carla Dik Faber (Tweede Kamerlid voor de CU) en Trees van Montfoort (auteur van het boek *Groene Theologie* (2019)). VC hoopt dat er steeds meer ruimte komt voor het vegan geluid binnen deze kringen: het is hoopgevend dat er steeds meer toenadering tot elkaar komt.



14. **11 mei** | **Bijeenkomst VC Theologen**

15. **28 mei** – overleg met Alex van Asperen – **promokaartje Daniel**

Voor Opwekking 2019 heeft VC – speciaal voor de jeugd – een promokaartje over de profeet Daniel laten maken door Alex van Asperen.

16. VC is met een stand en proeverij op de **Pinksterconferentie Opwekking** | **7 t/m 10 juni** in **Biddinghuizen**

Dit jaar mochten we ons verheugen over een enthousiast team dat 4 dagen lang in touw is geweest om christenen van allerlei denominaties en christelijke achtergrond te inspireren met Gods liefde voor al wat leeft. VC deed dit in samenwerking met ProVeg. Zo kon men bij onze stand zelf ontdekken hoe groot de ruimte is waar een dier (zowel land- als zeedier) verblijft, ook als het leeft in omgevingen met duurzaamheidskenmerk. Vele bezoekers bekeken met aandacht de banners of konden met VR-brillen het leven van een dier in een megastal volgen.



Onze focus – ook voor Opwekking – was: met elke bezoeker in dialoog over vegan lifestyle, over compassie voor al wat leeft en over “het Evangelie voor alle schepselen”. Hier een impressie van ons prachtige team en het mooie werk dat we samen mochten doen.

17. **15 juni - Kookworkshop** in 't Centrum achter Pelgrimskerk **Zoetermeer** | afgelast

18. **23 juni** - Op Oerol & Uitgevist - **VC-viering op de boot**

19. Op **30 juni** was VC uitgenodigd in de **Protestantse Gemeente Doetinchem**, vierplek **De Wingerd** voor een **themadienst met nagesprek**

Deze protestantse gemeente organiseerde een programma over groene theologie, duurzaamheid en bezinning hoe wij als christenen met Gods schepping om zouden kunnen - of zelfs dienen te - gaan. Kees Post, lid van deze gemeente, had VC uitgenodigd. In overleg met de predikant van deze gemeente, ds. Ina Veldhuizen, mocht Sandra voorgaan in de kerkdienst.

De schepping zucht: twee spannende activiteiten in De Wingerd

In de 'Tuin vol Verhalen' kwam via Romeinen 8 'het zuchten van de schepping' voorbij. Nu klimaatveranderingen volop in de aandacht staan, plastic overal in de oceanen te vinden is, vogeltjes doodgaan door gif, hebben we heel actuele beelden bij het 'zuchten van de schepping'.

In De Wingerd komen in het weekend van 29-30 juni twee dingen samen: 1) Escaperoom De Wingerd - beleef de schepping en 2) een workshop en proeverij van Vegan Church. Voor beide bent u van harte uitgenodigd!

Escaperoom De Wingerd: beleef de schepping

De jongerengroep van De Wingerd organiseert op zaterdagmiddag en -avond 29 juni een originele, uitdagende escaperoom. Een escaperoom is een activiteit waarbij je opgesloten wordt in een ruimte. Aan de hand van puzzels en raadsels moet je proberen een uitweg te vinden. In de escaperoom in De Wingerd draait alles om de schepping. Er gaan groepjes van drie tot vijf personen per keer de afgesloten ruimte in. Zij hebben een half uur de tijd om eruit te komen. Iedereen

binnen de leeftijdsgroep van 10 t/m 99 jaar kan meedoen en is van harte welkom.

Sommigen hebben al ervaring opgedaan tijdens een test. Gert zegt: "Het was hartstikke leuk om dit te doen. Eerst was er verwarring in de groep, maar dat maakte het gaaf om uiteindelijk toch samen tot resultaat te komen." Het puzzelen en het uitzoeken van alles sprak hem erg aan. Sandra is het met hem eens. Alle deelnemers vonden het teamgevoel dat ze ervan kregen erg leuk. Ze raden aan de escaperoom uit te proberen.

Als je interesse hebt, kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar: escaperoom-dewingerd@gmail.com. Geef daarbij ook aan rond welk tijdstip je wilt komen. Per persoon wordt een bijdrage gevraagd. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Vegan workshop en proeverij

Op zondag 30 juni komt Vegan Church met een workshop en een proeverij naar De Wingerd. Aanvang 12:00 uur. Het thema is: Hoe word ik blauw- en groengelovig met God en mijn winkelmandje?

In een boeiende interactieve lezing wordt u uitgenodigd om te ontdekken hoe u groen of blauw (met het oog op de oceanen) bezig



kunt zijn. Op verschillende manieren wordt u op het spoor gebracht van compassievolle haalbare en betaalbare keuzes in de supermarkt en in de keuken teneinde onze wereld zo goed mogelijk te kunnen doorgeven aan de komende generaties.

De workshop begint om 12.00 uur met een kom puur plantaardige soep en duurt tot ca 14.30 uur. Onderwijl is er een proeverij van andere lekkernijen. Dus voor de lunch is gezorgd!

Voorafgaand aan de workshop vindt om 10.00 uur de kerkdienst plaats. Hierin zal ds. Sandra Hermanus-Schröder, theologe van de Vegan Church, spreken over de schepping.

Bij deelname aan de workshop en proeverij is opgave noodzakelijk. Dat kan tot en met 23 juni bij Kees Post, tel. 06-8343 9006 of e-mail; k.post@xs4all.nl

De kosten bedragen €10,- p.p. Graag contant betalen voordat de soep wordt geserveerd.

In het nagesprek kwamen er veel emoties bij gemeenteleden los: het blijft daarom altijd een uitdaging om uit de morele discourse te blijven en om open de dialoog te willen blijven aangaan!

20. Op **4 juli** was VC uitgenodigd op de **Klimaatvriendelijke BBQ op het Plein Den Haag**. Een hoogtepunt was het moment dat Anja aan Minister Carola Schouten (CU) ons receptenboekje overhandigde tijdens de Klimaatvriendelijke BBQ, georganiseerd door de hoofdinitiator EDEV (Een Dier Een Vriend). Ook dit deden we in het kader van onze focus: christenen inspireren met vegan lifestyle.

We vertelden de minister dat we haar gedenken in onze gebeden. Dat kon zij zichtbaar waarderen.

Veel respect voor de minister dat zij als een van de weinige politici de moeite nam om te komen naar de Klimaatvriendelijke BBQ, dat ook dit jaar een groot succes was!



21. **14 juli | Open dag: Proef de Pelgrim Zoetermeer – kookworkshop en pizza op de BBQ**

22. Op **17 augustus** was VC present op **Graceland Vierhouten** met stand en proeverij. *We hebben een vergelijkbaar concept toegepast als op Opwekking. Ook hier hebben we samen- gewerkt met ProVeg. Bezoekers van onze stand konden proeven van heerlijke vegan producten en ook kon men kennismaken met dieren in de veeindustrie door middel van VR-brillen. Men kon zelf ervaren hoeveel ruimte een dier – dat wordt gehouden in het kader van duurzaamheidskeur-*



merken – heeft. We ontmoeten namelijk menig christen die meent dat “men met diervriendelijk vlees goed doet”. Wanneer men echter doorkrijgt hoe de vork echt in de steel zit, is het vaak een emotionele ontdekking. Daarom willen we – zoals Tobias Leenaert ons op de Ontmoetingsdag heeft uitgelegd – oefenen om in alle rust en vriendelijkheid te blijven informeren.

23. Op **1 september Wereldscheppingszondag** was VC in **De Krijtberg** of Sint-Franciscus Xaveriuskerk **Amsterdam** | **hoogmis met scheppingsmuziek en proeverij**. *Samen met Rachel Vroom-Barnard heeft VC op deze prachtige zondag vorm en inhoud mogen geven aan Gods liefde voor al wat leeft. Na de beide hoogmissen – waarin door orgelmuziek en koorzang God als Schepper en Zijn schepping hooggeprezen werd – mocht VC de parochianen verblijden met een heerlijke plantaardige vegan proeverij. Ook gingen we met elkaar in gesprek over de vraag in hoeverre christenen wereldwijd van invloed zijn op het klimaat en de aarde.*

24. **4 september** was VC aanwezig in een **LifeGroup** van **Europoort Church Rotterdam**
Drie dagen later was VC uitgenodigd om bij jonge mensen te komen eten en na de avondmaaltijd een presentatie te verzorgen over christen-zijn en vegan lifestyle. De jonge mensen (dertigers, sommige met gezin) hadden heerlijk plantaardig gekookt en samen zijn we in gesprek gegaan over de vraag in hoeverre de Bijbel inspireert tot vegan lifestyle en wat de consequenties voor onszelf en onze kinderen zijn als we met ons omnivoren consumptiepatroon doorgaan. Ook hebben we nagedacht over de wederkomst van Jezus: wat zouden we Hem zeggen als Hij wederkomt op een kapotte aarde en Hij ons vraagt wat wij voor Gods lijdende schepping hebben gedaan ...?

25. **11 september** | **overleg** met Martine Wolfswinkel van **Arocha NL in Den Haag**

26. **12 september** | **overleg** met Annemarthe **Micha NL in Utrecht**

27. Op **15 september** mocht VC de **startzondag** (themadienst, met proeverij/lunch en lezing) verzorgen in de **Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek**
In goed overleg met de predikant van deze protestantse gemeente, ds Marianne Vonkeman, mocht VC de kerkdienst op de startzondag verzorgen. De kerkdienst opende met deze woorden:



Na de kerkdienst en de heerlijke plantaardige lunch hebben we in een circuit nagedacht over onszelf: als christen, consument, behorend bij een geloofsgemeenschap die Jezus belijdt als HEER, en de vraag wat wij als Gods kinderen kunnen betekenen voor Gods lijdende schepping. Tot slot mochten we er getuige van zijn dat het bordje:

GROENE KERK werd onthuld!

28. **26 september** | **Interkerkelijke ontmoeting Vredesweek in Zoetermeer – maaltijd voor 45 personen**

29. **28 september** | **Bestuursvergadering en bijeenkomst** VC Theologen

30. **4 oktober** | **Zegen de dierendag**, oecumenische viering met maaltijd in Pelgrimskerk Zoetermeer (film door Jacques van Herten en Desi Goudman)
Een jaarlijks terugkerende viering is de Zegen de dierendag, ook dit jaar in oecumenisch verband, in het kader van pioniersplek De Pelgrim. Mensen en dieren komen naar de kerk op de dag van St. Franciscus en mogen een persoonlijke zegen ontvangen voor zijn of haar dier (real live aanwezig, op een foto of als foto op smartphone of tablet) of voor zichzelf.

31. **5 oktober** | **Groen Geloven in Zwolle** – VC aanwezig als deelnemers
De dag erna waren Anja en Sandra als deelnemers aanwezig op de manifestatie Groen Geloven: een samengaan van GroenGelovig en Groene Kerken. Hoewel deze groene ecologische beweging van vele christelijke organisaties en politieke partijen samen hard aan de weg timmeren, is er van vegan lifestyle weinig tot geen sprake. Daarom is het goed om regelmatig ons gezicht daar te laten zien en met groene christelijke vertegenwoordigers de dialoog te zoeken.

ZEGEN DE DIEREN-DAG



Foto's uit de film van Jacques van Herten en Desi Goudman (zie punt 30)

<https://www.youtube.com/watch?v=xbpWqr9Dvi8>

32. **11 oktober** | **Ontmoeting met Stella de Smit-Kraft** (voor Instagram en PR)

33. **16 oktober** | **Wereldvoedseldag** in Zoetermeer – plantaardige maaltijd

34. **9 november** | **Bestuursvergadering** en **bijeenkomst** VC theologen

35. **14 december** | **Veganoutreach training**

*Heel blij en trots zijn we met de Veganoutreach training, die ontwikkeld is door Leonard Post. In deze training staat: het zoeken naar **de common ground** centraal. Kenmerkend voor deze manier van communiceren is het samen zoeken naar een gedeelde moreel logische compassie voor al wat leeft door vooral veel vragen te stellen.*

Enkele leden van het bestuur van Vegan Church hebben de try out van deze wijze van vriendelijk communiceren en tevens informeren en inspireren gevolgd. Het is de bedoeling dat VC deze training vaker zal aanbieden, zodat velen van de kennis en expertise van Leonard kunnen leren!

VC THEOLOGEN na DE ONTMOETINGS DAG | over HET ONZE VADER

*In 2019 is het Werkgezelschap VC Theologen nog driemaal samengekomen. De bijeenkomsten waren gewijd aan **Het Onze Vader**, uitgelegd en toegelicht door Hans Bouma, naar zijn gelijknamige boekje uit de jaren '70, maar nog zo actueel. Een belangrijke ontdekking die we mochten doen, is de lading achter de woorden: "Uw Koninkrijk kome!" Dit betekent zoveel als: "dat Rijk van U, dat moet en zal er komen, koste wat het kost!" Zo hebben we elke bijeenkomst stilgestaan bij twee of drie verschillende bedes in het gebed dat Jezus ons geleerd heeft en elke bede verbonden met onze keuze als christen voor vegan lifestyle.*



Het Onze Vader

VC THEOLOGEN
mei & september 2019

BOEK DIER & EVANGELIE**BOEK Dier & Evangelie**

*In 2019 hebben Maaike Hartog, Sandra Hermanus-Schröder en Nienke van Ittersum hard gewerkt aan de verdere vertaling van de boeken van Andrew Linzey, *Animal Gospel* en *Christianity & the rights of animals*. Tijdens het vertaalproces bleek echter, dat het beter zou zijn om het denken van Linzey voor het Nederlandse taalgebied te ontsluiten door er 'ons verhaal anno nu' van te maken.*

Het heeft heel veel overleg gekost om tot een goede lijn van denken en een aansprekende schrijfstijl te komen die moderne Nederlandse christelijke twintigers en dertigers zou aanspreken. Na goed overleg met Clair Linzey en haar vader Andrew zijn de auteurs voortvarend aan de slag gegaan. Zo hebben zij elkaar in verschillende samenstelling regelmatig ontmoet via Skype, in de weekenden, tijdens en na de Summerschool Oxford Centre for Animal Ethics (Oxford). Hoe het manuscript verder opgemaakt zal worden en hoe de cover er uit zal zien, is nog een grote vraag. Met Studio Kralt zijn er eerste ideeën uitgewisseld.

Wat betreft social media: drie items wil VC hier graag noemen:

- ✓ VC heeft ook dit jaar via social media (FB en Twitter) op elke 1^{ste} maandag van de maand, als de sirene in het land gaat, opgeroepen om te bidden voor heel Gods schepping. Het gebed van Hans Bouma: 'Voor de dieren bid ik U ...'¹ wordt als suggestie meegegeven.
- ✓ VC is dankbaar dat Hans Bouma elke week een gedicht van zijn hand plus foto deelt: in zijn gedichten staan verwondering voor al wat leeft, eerbied aan de Schepper en compassie voor mens en dier en aarde centraal. Zijn werk wordt zeer gewaardeerd door de achterban.
- ✓ VC maakt op FB gebruik van de pagina: Vegan Church pagina² en van de groepen: Christen & Vegan/Planteneter (discussieplatform VC) en Vegan Church Theologen. Zo is VC online een ontmoetingsplaats om vragen, gedachten of gebeden te delen. Er is ruimte voor het delen van nieuwe ontwikkelingen op gebied van christen & vegan zijn, duurzaamheid, rentmeesterschap, en maatschap-pelijk en politiek relevante vraagstukken. Ook worden er Bijbelse inzichten, boekrecensies, events en recepten gedeeld en zo nu en dan een oproep om een petitie te tekenen of om deel te nemen aan een demonstratie.
- ✓ Na een mooi gesprek met Kitty de Vries (Groningen) en Stella de Smit-Kralt (Noord-Brabant) is VC sinds 2019 ook op Instagram actief.
- ✓ Tot slot heeft Sandra een vlog voor EO NieuwLicht over vegan lifestyle.

BRIEVEN AAN CHRISTELIJKE ORGANISATIES

In januari 2019 heeft Vegan Church, samen met dierenorganisaties die zich in het bijzonder inzetten voor dolfijnen en zeeleven, een brief gestuurd naar Victory Harderwijk (zie punt 8). Na een reactie van Victory Harderwijk – waarin men VC bedankte en men hoopte op wederzijds respect – heeft VC een tweede brief opgesteld i.s.m. Joren Room (christen en expert op het gebied van dolfijnen). In deze brief hebben we nogmaals benadrukt hoezeer dolfijnen niet geschikt zijn voor een leven in gevangenschap noch voor het doen van kunstjes en al helemaal niet in een christelijke show, vol high tech licht en geluid.

Uiteindelijk heeft Joren Room, als expert, de brief met wetenschappelijke informatie en data over het leven van de dolfijn, aangevuld. Joren heeft aan Victory Harderwijk en het Dolfinarium aangeboden om zijn gedachten en wetenschappelijke ontdekkingen toe te lichten, opdat men zal afzien van deze vorm van vermaak. Helaas heeft men daar niet meer op gereageerd. We hopen en bidden dat er eens wel een opening tot dialoog komt!

Zoveel redenen om dankbaar voor te zijn! **Dit alles kan slechts dankzij de inzet van trouwe bidders, vrijwilligers en donateurs!** Dank jullie wel!

¹ <http://www.scheppingvieren.nl/voor-de-dieren-bid-ik-u/>

² https://www.facebook.com/veganchurch/?eid=ARBbuHgmV72THpyZh1HiZpMEq3pRYfhLkx9crXcoYhY-5Z2y5qoclMSY4ioRmA3mQGCD55jzm_9hfeYG

Bestuur en bestuursvergaderingen

Het bestuur bestaat in 2019 uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur is in 2019 viermaal bij elkaar gekomen. Tijdens de vergaderingen hebben naast de lopende zaken vooral de nieuwe koers, vastgesteld in het beleidsplan 2019-2020, centraal gestaan.

In de zomer is er een wisseling geweest m.b.t. het penningmeesterschap: Leo Verzijl is opgevolgd door Jannes de Vries.

In de nieuwe koers staat **focus** centraal: het informeren en inspireren van christenen met betrekking tot vegan lifestyle. Daarbij hoort het werven van vrijwilligers en donateurs voor het vele werk en de uitdagingen waar VC voor staat.

In een schema ziet het er als volgt uit:

Beleidsplan: 3 aandachtsgebieden

Het is het idee dat dit beleidsplan drie aandachtsgebieden heeft: christenen, vrijwilligers en donateurs.



Voor verdere informatie, zie *Beleidsplan 2019-2020*³

³ <https://veganchurch.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beleidsplan-2019-2020-Vegan-Church.pdf>

Financieel overzicht 2019

Balans per 31 december 2019				
Activa				
		31-12-2019		31-12-2018
Bank	5.498		3.644	
		5.498		3.644
Passiva				
		31-12-2019		31-12-2018
Eigen vermogen	3.644		2.151	
Saldo overschot	1.853		1.493	
		5.498		3.644
Staat van baten en lasten 2018				
Baten	2019	2018		
Donaties en giften	3.059	3.367		
Verkopen	225	793		
Opbrengsten evenementen en lezingen	3.790	2.160		
Opbrengsten kookworkshops	250	1.212		
Diversen	74	142		
Som der baten	7.398	7.674		
Lasten				
Algemene kosten	0	14		
Bankkosten	218	466		
Lidmaatschap	55	81		
Kantoorkosten	0	0		
Reis- en verblijfkosten	197	541		
Kosten website	5	262		
Drukkosten receptenboekjes	473	345		
Promotiemateriaal	488	0		
Cursus en opleiding	63	45		
Kosten evenementen en lezingen	3.921	3.075		
Kosten fondsenwerving	29	239		
Kosten kookworkshops	98	375		
Inkopen boeken en shirts	0	526		
Diversen	0	212		
Som der lasten	5.545	6.181		
Batig saldo	1.853	1.493		

Terugkijkend op het afgelopen jaar

2019 was een enerverend en prachtig jaar. Wat hebben we als VC weer kansen ontwikkeld en gekregen om onze Missie & Visie waar te maken.

Dank aan eenieder die op welke wijze dan ook betrokken is en is geweest bij VC: als bidder, als deelnemer aan een activiteit of op social media, als donateur, als meedenker, als vrijwilliger. Samen met jullie mogen we terugkijken op een schitterend vierde jaar. We blijven ons verwonderen hoeveel we hebben kunnen en mogen doen voor de heilheid van de schepping en dat met een relatief kleine groep mensen. Moge God jullie en allen die je lief en dierbaar zijn rijkelijk zegenen en aan jullie teruggeven wat jullie zo gul en vrijmoedig met anderen en ook met ons als VC delen!

Alle eer aan God

Bovenal danken we God, onze Vader en Schepper van al wat leeft, onze Heer Jezus Christus die ons aanmoedigt om Hem te volgen en om op de ingeslagen weg voort te gaan geïnspireerd door Zijn woorden in Mattheüs 25:31-40, en de Heilige Geest die *in* ons allen en *door* ons allen wil werken: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (de vrucht van de Geest | Galaten 5:22).

“Want”, staat er in het volgende vers, “er is geen wet die daar iets tegen heeft”. “Ja, zo is het: geen wet noch dier of mens, boom of plant, aarde of zee, engel of wie dan ook die leeft van de LIEFDE”, denk ik er altijd bij. En daarom gaan we vol goede moed door, ook in 2020!

Het is alles **genade**,
het hele avontuur van Vegan Church is pure genade van God.
Daarom komt ook **alle eer** Hem toe!

Zoetermeer, juni 2020

Namens het bestuur,
S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder
Theoloog en secretaris Vegan Church

EXTRAATJE

Hoewel deze activiteit niet past bij onze Missie & Visie, willen we deze foto's toch graag delen!

